

Boekentips: Oorlogsboeken voor kinderen.



Vriendschap in de oorlog

Martine Letterie, Mariska van Soelingen



Marieke maakt kennis met de joodse jongen Bram. Het is oorlog en de vader van Marieke is een NSB'er. Hoe groter de beperkingen voor joden worden, hoe meer Marieke de zijde van Bram kiest. Vanaf ca. 10 jaar.

Het geheim van de oorlogskist

Gerard van Gemert, Ivan & Ilia Illustraties (Maastricht)

Anna en Davy vinden op zolder bij opa en oma allerlei spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar waar zijn de kostbare sieraden van opa's ouders gebleven? De tweeling gaat op zoek. Vanaf ca. 8 jaar.



De oorlog die mijn leven redde

Kimberly Brubaker Bradley



Ada (9, ik-figuur) wordt vanwege haar klompvoet door haar moeder weggestopt en mishandeld. In de Tweede Wereldoorlog komt zij vanuit Londen op het platteland van Engeland terecht bij Susan. Daar bloeit ze langzaam op. Vanaf ca. 9 jaar.