

Nieuwsbrief dBos

Geef een prentenboek cadeau!

Vanaf 17 mei is het prentenboek 'Kom uit die kraan' van Tjibbe Veldkamp voor een klein bedrag (€2,99) te koop in de boekhandel. Het boek gaat over Bart, die stiekem naar de bouwplaats gaat. Kinderen mogen niet op de bouw komen, dat weet Bart best. Maar op een dag kruipt hij dus toch onder het hek door en bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Waarom *doet* hij dat?



Een geweldig boek om in de boekenkast te hebben voor uw kind. Grappig, stoer en spannend!

Scoor een boek!

Vanaf begin maart tot eind april hebben een heel aantal leerlingen van diverse scholen meegedaan aan Scoor een boek, een leesbevorderingsprogramma in samenwerking met SC Heerenveen en de bibliotheek. Leerlingen uit groep 5 en 6 lazen in deze periode zoveel mogelijk boeken en mochten voor elk gelezen boek een (voetbal)sticker plakken op een poster van een voetbalveld. De leesconsulent kwam twee keer langs met deze materialen, met boeken én met een heuse video van twee Heerenveenspelers. Alles om de leerlingen te motiveren. Aan het eind van de periode bleek dat er ontzettend veel gelezen, gescoord, is en dat er allerlei prijzen gewonnen waren. Ten eerste kregen alle leerlingen de kans om naar de wedstrijd Heerenveen – Vitesse te gaan. Er was zelfs kans om als VIP naar deze wedstrijd te gaan... Daarnaast konden er ballen gewonnen worden, voor de klas, of per persoon als je mee had gedaan aan de thuiseditie van Scoor een boek.

We zijn trots te melden dat binnen Bibliotheken Zuid Oost Fryslân 3 prijzen gewonnen zijn:



De Librije groep 5 en 6 mochten als VIP's naar de wedstrijd. Ze werden door de SC Heerenveen bus opgehaald en mochten kijken vanuit de Skybox.

De Oosterbrink uit Boyl won een gesignde bal. Zij hadden als teamnaam De Leeslustige Sterspelers opgegeven met een prachtige foto daarbij.

Tot slot won een leerling van de Twirrewyn uit Donkerbroek ook een gesignde bal, omdat hij ook een leuke foto opgestuurd had en heel goed kon omschrijven waarom hij van lezen houdt.

Vakantielezen

De kinderen uit groep 3 en 3/4 gaan binnenkort op reis! De komende weken komen ze in landen als Avonturenland, Dierenrijk en Sportmanië. Maar wees niet bang... ze gaan de school niet uit. Ze bezoeken deze bijzondere landen met verhalen. De kinderen doen mee aan Vakantielezen, een leesprogramma van de Bibliotheek. In de klas lezen de leerlingen boeken en houden op een landkaart bij waar ze zijn geweest. Fenna Ramos, bekend van Zappelin, reist met ons mee. En thuis kunnen jullie ook mee! Op www.youtube.com/@vakantielezen komen extra video's met spelletjes en



opdrachten. Leuk om thuis eens samen naar te kijken en over te kletsen! Vraag gerust eens waar uw kind op reis is geweest!



Vergeten Oorlog

In deze periode wordt er op school vaak veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog geschonken. Vanuit de bibliotheek vragen we leerlingen uit groep 8 (of 7/8) in Opsterland op bezoek in de bibliotheek, om te komen luisteren naar mevrouw Postma. Zij vertelt dan haar indrukwekkende verhaal over haar kindertijd tijdens de oorlog in Wijnjewoude en de gevolgen daarvan. Heel bijzonder dat het nog uit eerste hand verteld wordt.

In Oost- en Weststellingwerf gaat ons oud-collega Klaasje Herder bij scholen langs om het verhaal van haar vader in de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Dat is een indrukwekkend verhaal over hoe hij in verschillende werkkampen heeft moeten werken en leven. Ze kan prachtig vertellen en ze maakt gebruik van een powerpoint met foto's. Daarbij heeft ze brieven mee die haar vader toentertijd geschreven heeft.

Beide vertellers maken de verbinding naar het nu, waardoor het nog waardevoller wordt.

Op zoek naar boeken over de Tweede Wereldoorlog? Neem een kijkje op <https://www.jeugbibliotheek.nl/6-12-jaar.html>

Boekentips

Volg je hart of je hoofd – Scott Stuart – vanaf 4 jaar



Hoofd houdt ervan dat alles voorspelbaar en perfect geordend is. Hart houdt van spontaniteit en nieuwe dingen uitproberen. Hoofd houdt van lijstjes en broccoli. Hart houdt van achtbanen en chocola. Maar wie heeft er gelijk?

Een prachtig geschreven en geïllustreerd prentenboek van bestsellerauteur Scott Stuart voor jonge (en oudere) lezers over het belang van luisteren naar je hoofd en je hart, maar vooral trouw zijn aan jezelf.

De speurneus – Clara Vulliamy - vanaf 7 jaar

Het Hondenteam - De Speurneus is het eerste deel in een nieuwe serie voor jonge speurneuzen. Eva, de hoofdpersoon, heeft altijd al een journalist willen zijn en spoort van jongs af aan al verhalen op. Als het boek begint, heeft ze al een team om zich heen waarmee ze De Speurneus schrijft, een buurtblad met nieuwtjes. In dit boek vindt ze een hondje zonder baasje. Eva weet gelijk dat hier een verhaal achter zit. De hond volgt haar naar huis en ze noemt hem Flinter. Aan het einde van het boek wordt Flinter, na een echte heldendaad, het nieuwe teamlid van De Speurneus. Het Hondenteam is geboren!



Een spannende strijd – Babette Pribbenow – vanaf 10 jaar

Een nieuw deel in de serie Ruiterschool Blossom Hill, speciaal voor alle paardenfans.



Op het Engelse platteland is er een plek waar het hart van elk paardenmeisje harder van gaat kloppen: ruiterschool Blossom Hill! De herfstvakantie is voorbij en Rosa keert terug naar Blossom Hill. Ze is blij om haar vriendin Charly en haar lievelingspaard Valentine weer te zien. De komende tijd zullen ze druk bezig zijn met het voorbereiden van de traditionele kerst-quadrille. Ze moeten teams vormen, een oefening bedenken en zelf kostuums maken. Uit elke klas mag er maar één team naar de finale. Rosa zit samen met Charly, Arthur en Lily in het Star Team. Ze willen niets liever dan winnen, maar het lijkt wel of alles tegenzit. Kunnen ze de problemen oplossen? En, wordt Valentine eindelijk Rosa's verzorgpaard?

Max is de beste – Simon Mugford – vanaf 9 jaar

Max is de beste, speciaal voor alle formule 1-fans! Een leuk en grappig stripweetjesboek over sportheld en wereldkampioen Max Verstappen. Kom alles te weten over deze autocoureur... En waarom hij de beste is.



Vergelijkbaar met de serie Voetbalhelden, waar over veel bekende voetballers een boek is.

Harris en de dinomaffia – Petra van Rijssen - vanaf 10 jaar

Niets is zo levensgevaarlijk als fossielen! Een Schots avontuur vol misdaad en mysterie.

De twaalfjarige Harris neemt het op tegen een bende criminelen in Schotland. Harris is dol op 'zijn' eiland Skye. Hij woont er in een caravan op een rots boven zee, omringd door reuzenhaaien en zeevogels. Minder geslaagd is oma, die elke dag dezelfde gore haggis kookt. En Harris mist zijn moeder, die alweer twee jaar in Italië zit voor dinosaurisonderzoek. Als Harris op een nacht ziet hoe leden van de Italiaanse maffia een uniek fossiel van het eiland stelen, komt hij in actie. Samen met de avontuurlijke Summer gaat hij op pad om de dinodieven te stoppen. Lukt het hen om het fossiel te redden? En komt zijn moeder ooit weer terug?



Schrijver Kevin Hassing op bezoek

Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei komt schrijver Kevin Hassing op bezoek in de hoofdstedelingen van onze bibliotheek. Voor dit bezoek zijn de groepen 6 uitgenodigd.

Aansluitend op het bezoek op woensdag is Kevin Hassing tussen 14.30 u. en 15.00 u. aanwezig bij boekhandel Bruna in Oosterwolde. Vind je het leuk om een boek met handtekening te hebben, ga dan na schooltijd nog even langs bij de Bruna.



De werkgroep Alles Rondom Taal ontvangt op donderdagavond 16 mei schrijfster Bibi Dumon Tak in de bibliotheek van Oosterwolde.

Aanleiding voor haar bezoek aan de Stellingwerven is de presentatie van de Stellingwerfse vertaling van haar kinderboek *'De eik was hier'*, dat ze schreef voor de *'Maand van de Filosofie'* in 2021. Christine Mulder vertaalde het. Op woensdag 15 mei wordt het Stellingwerfse boek *'Ieken was hier'* aan twee basisscholen aangeboden.

Op de donderdagavond is er aandacht voor deze vertaling, en wordt vertaalster Christine Mulder geïnterviewd, waarna Bibi zal vertellen en voorlezen.

Bibi Dumon Tak is vooral bekend van haar kinderboeken, al schrijft ze ook voor volwassenen. Ze schrijft non-fictie, of zoals ze het zelf noemt: de waarheid in verhalen. De meeste van die verhalen gaan over dieren. In 2018 kreeg ze de [Theo Thijssenprijs](#) voor haar gehele oeuvre, en in 2023 de [Woutertje Pieterse Prijs](#) en Zilveren Griffel, samen met illustrator [Annemarie van Haeringen](#) voor *'Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda'*.

Haar eerste boek dat niet voor kinderen bedoeld was, verscheen in 2007, *'Rotjongens'*. Het gaat over het leven in een jeugdgevangenis. Voor dit boek sprak ze met jeugdige gevangenen. Haar roman *'De dag dat ik mijn naam veranderde'* (2020) werd in maart 2021 genomineerd voor de Boekhandelsprijs. In augustus 2023 was zij een van de gasten in het televisieprogramma *'Zomergasten'*.

De avond met Bibi Dumon Tak begint om 20.00 uur. Tickets kosten € 10,- incl. koffie of thee bij binnenkomst en een drankje in de pauze. Jongeren tot 18 jaar betalen € 5,-.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stellingwarver Schrieversronte.

Aanmelden kan via: [Literaire avond met Bibi Dumon Tak – Stichting kunstwerk](#)